

Aan de Amsterdamse grachten

Tekst en muziek: PETER SHOTT

arr. gem. koor: Ton Stolk

1. Er staat een huis aan een gracht in oud Am-ster-dam,
2. Heb veel ge-reisd en al vroeg de we-reld ge- zien

waar ik als meis-je van acht bij grootmoeder
en nim-mer kreeg ik ge-noeg van't rei-zen, na-

kwam. Nu zit een vreemde me-neer in't ka-mer-tje
dien. Maar er-gens bleef er een sterk ver-ian-gen in

vóór, en ook die heer-lij-ke zol-der
mij, naar Hol-lands kust en de stad aan

werd tot kan-toor. Al-leen de bo-men dro-men,
Am-stel en IJ. Waarou-de men men men

hoog bo-ven't verkeer, en o-vert wa - ter. gaat er een

boot - je net als wel - cer. Aande Am - ster - dam - se

gach - ten heb ik heel mijn hart voor al - tijd verpand Am - ster - dam vult mijn ge -

dach - ten als de mooi - ste stad in ons land. Al die Am - ster - dam - se
mooiste stad in ons land. A -

men - sen al die licht - jes s'a - vond slaat op het plein niemand kan zich be - ter

wen - sen dan een Am - ster - dammer te zijn. zijn.

I II